



Leefregels voor onze kinderen De Kraal Winksele 2016 - 2017

Hoe leven we samen op onze school?

kleuters en L3 tot L6



kunnen kleine kindjes niet zomaar buiten lopen.

De deur van onze school staat voor iedereen open. Iedereen is hier welkom in onze Kraal. Iedereen hoort erbij. 's Morgens is het dan ook fijn om snel naar je vrienden te hollen. Wil je er mee aan denken om de poort steeds te sluiten als je binnen bent? Zo



Sommige kinderen komen met de fiets. Sportief en milieuvriendelijk. En extra knap als je aan je helm denkt! Heel verstandig ook, want samen met het fluo-hesje staan ze mee in voor je veiligheid. En je weet: Safety first! We stappen naast onze fiets op de speelplaats. Er lopen soms kinderen kriskras door elkaar en dat kan wel eens pijnlijk aflopen anders.

Als je te voet komt is dat ook superfantastisch. Kijk goed rond je naar de auto's. Zorg dat zij jou ook goed kunnen zien. Met je fluo-hesje lukt dat wel. En steek zeker over op het zebrapad als er een is.

Je mooie boekentas heeft een plekje. Zo vinden we ze snel terug bij de bel. Onze school begint om 8.35 uur 's morgens en om 13.25 uur 's middags. Dan gaat de bel. Het is heel fijn als iedereen samen kan starten aan de dag. Kom dus zeker op tijd om elkaar mee goede morgen te kunnen wensen. Ook je mama en papa mogen weten dat we het allemaal leuker vinden als iedereen op tijd komt.

De juffen en meesters zijn 's morgens in hun klas, in de leraarskamer of op de speelplaats. Je mama of papa kan er steeds terecht voor een vraagje of een mededeling. Ook jij kan steeds bij de juffen of meesters terecht als er iets is. Maar meestal spelen we gewoon buiten tot aan de bel. Daarna gaan de kleuters en het eerste leerjaar in de rij staan. De rest van de lagere school mag rustig naar boven.

Tijdens de speeltijd kan een lekker stukje fruit of een groente heerlijk smaken. Als het in een doosje zit, blijft het zeker lekker tot aan de speeltijd. Smakelijk! Voor onze kleuters gaat het nog beter als het fruit of de groente in stukjes mee naar school komt. Zo smaakt het verrukkelijk na het harde spelen.



FRUIT ETEN

We hebben zelfs een echte GFT-bak om fruitafval in de doen. Geweldig, toch.

Een gezonde koek mag zeker ook mee naar school. In de namiddag hebben we meestal al terug wat honger en dan is een stevige

versnapering wel welkom. Als er nog een papiertje rond is, werpen we dat in de vuilnisbak. Zo is onze school steeds netjes. Je koek in een koekendoosje met je naam op, is ook een heel goed idee. We hebben mandjes om ze terug te verzamelen en ze mee naar de klas te nemen. Zo raken ze minder snel kwijt.

Snoep? Dat hebben we dan echt niet nodig met zo'n lekkere tussendoortjes!



Een speeltijd dient uiteraard om te spelen. Op de speelplaats kan je lopen, springen, hinkelen, enzovoort. Dat is leuk en sportief. Er wordt ook heel veel gevoetbald. Op het grasveld mag dat uiteraard naar hartenlust. We gebruiken mousse ballen. Als hij over de draad getrapt is, mag je die gaan halen onder begeleiding van een juf of meester.

Op dinsdag mag je ruilen.

Als je niet buiten mag spelen omdat je ziek bent geweest of om iets anders, weten we dat graag van je mama of papa. Zij schrijven een briefje of komen even tot in school om het te zeggen. Je kan dan rustig, met een vriendje in jouw klas.

Ook als je niet kan meedoen aan gym- of zwemles, hebben we een briefje van je mama of papa nodig. Of een telefoontje/mailtje natuurlijk. Dat mag ook.



Na de speeltijden hebben we vaak veel dorst. dan kan je natuurlijk water van jouw drinkbus drinken. Als jouw drinkbus leeg is, vraag dan aan de juf om ze te vullen.

Als de schooldag om is, denk je goed na in welke rij je moet staan. Als je je mama of papa niet ziet of je moet in de opvang blijven, wacht je achter de rood-witte lijn op de speelplaats tot de HIBHOP-opvang begint. Ben je iets vergeten in de klas? Dan heb je toch wel pech. We gaan niet meer terug naar binnen.

Bedenk dus goed in de klas of je alles wel mee naar huis hebt.

Je huiswerk maak je netjes en ordelijk af. Lukte het niet goed, kon je er niet aan werken? Dan zegt je mama, papa of jijzelf dit aan je juf of meester. Samen zoeken jullie dan naar een oplossing.

ENDANNOGEVENDIT!

En voor alle problemen zijn er oplossingen. We willen heel graag luisteren en mee zoeken naar oplossingen. We vragen wel dat dit steeds kan op een beleefde, respectvolle en rustige manier.

Juf Karine is onze vertrouwenspersoon. Bij haar kan je altijd terecht voor een luisterend oor. Zij zoekt mee naar een oplossing. Je kan natuurlijk ook terecht bij jouw klasjuf, bij juf Liesbeth of bij meester Stef.